



Nieuwsbrief Stichting Lelie, mei 2019

Om donateurs en belangstellenden op de hoogte te houden van het werk van Stichting Lelie onder de Haagse prostituees.

Inleiding

Kent u de uitdrukking "als Pasen en Pinksteren op één dag vallen"? Het betekent dat iets nooit zal gebeuren. Er zijn van die dingen waarvan iedereen denkt "dat zal nooit gebeuren". Zo zal het wel nooit gebeuren dat prostitutie - ook wel het oudste beroep ter wereld genoemd - verdwijnt. Het zal wel nooit gebeuren dat mannen niet langer op zoek gaan naar betaalde seks. Het zal ook wel nooit gebeuren dat pooiers geen misbruik meer maken van kwetsbare meiden, ze ronselen en nagenoeg al hun inkomsten afpakken. Zal het nooit? Met Pasen vieren we de opstanding van onze Heer Jezus en met Pinksteren de komst van de Heilige Geest. Twee feesten die ook verwijzen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan zal de tijd aanbreken dat Pasen en Pinksteren voor eeuwig op één dag vallen en dat dingen die wel nooit zouden gaan gebeuren, toch werkelijkheid worden. De nieuwe tijd is er nog niet. Wat er wel is? De vrijwilligers van Stichting Lelie die trouw de prostitutiestraten in Den Haag langsgaan en in woord en gebaar het goede nieuws brengen: ooit vallen Pasen en Pinksteren op één dag.

Liefdesbrief

In het woordenboek wordt prostitutie als volgt omschreven: "De prostitutie; zelfst.naamw. (v.) Uitspraak: [prɔsti'ty(t)si]. Bedrijfstak waarin geld verdiend wordt aan het bedrijven van seks". Wikipedia geeft de volgende omschrijving: "Een verouderde benaming voor prostitutie is hoererij (hoereren). 'Prostitueren' is afgeleid van de Latijnse woorden *pro* (= voor, vooraan) en *statuere* (= plaatsen, neerzetten). Een letterlijke betekenis is dus: uitstallen, naar voren zetten, vooraan zetten, tentoonstellen". Hoer, snol, courtesane, lichtekooi, meisje van de nacht, slet, straatmadeliefje, meisje van plezier, temeier, tippelaarster, straatwerker zijn synoniemen die op internet gegeven worden voor het woord prostituee. Ik weet niet wat deze woorden en omschrijvingen bij u oproepen. Misschien voelt u gene, aanstoot, interesse, veroordeling, bewogenheid, medelievendheid. Misschien geeft het



gevoelens van spanning of misschien is het "een ver van uw bed show". Voor God doen deze omschrijvingen allemaal niet ter zake. God ziet een mens, gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Wij zijn Zijn geliefde kinderen en Hij houdt van ons allemaal.



Van het bestuur

Financieel overzicht 2018

Zoals u van ons gewend bent, geven wij u graag inzage in het financieel overzicht van de stichting over het jaar 2018. In 2018 mochten we een bedrag van 1280 euro aan giften ontvangen, waarvoor onze grote dank. Mede door uw giften kan het werk van de stichting doorgang vinden. De kostenposten van 2018 is zoals alle jaren onderverdeeld in kosten, die gemaakt zijn ten behoeve van de acties en algemene kosten. Bij kosten ten behoeve van acties kunt u denken aan de aankoopkosten van de presentjes, de kaartjes, het verpakkingsmateriaal van de presentjes en parkeerkosten tijdens de acties. Onder algemene kosten vallen onder andere de jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel, de jaarlijkse bijdrage voor het websitedomein van de stichting, kosten die we aan de bank betalen voor het betalingsverkeer en bedankpresentjes voor de vrijwilligers van de Stichting.

Saldo 31-12-2017	3731,15	
Giften 2018	1280,00	
Kosten tbv acties		-/- 1482,94
Kosten algemeen		-/- 463,85

Saldo 31/12/2018 3064,36 euro

Tot slot

Gebed blijft de motor van ons werk. Wilt u blijven bidden voor het werk van stichting Lelie? Ter afsluiting wil ik graag onderstaand gebed van E. Hengstman met u delen, gebaseerd op 1 Corinthiërs 13.

*Als je niet meer lief kunt hebben,
Is in één keer alles stuk.
Als je niet meer kunt geloven,
Kent je leven geen geluk.
Als je niet meer kan vergeven,
Ben je arm van geest.
Geloof, Hoop en Liefde blijven,
Maar de Liefde is het meest.
Geef dit met rijke handen,
Strooi maar gul in 't rond.
En je zult dan merken,
Liefde heelt elke wond!*

De volgende nieuwsbrief kunt u in de winter verwachten. Namens het bestuur en de vrijwilligers wens ik u een goede zomer toe!

Renske Vreugdenhil, voorzitter Stichting Lelie