



## Nieuwsbrief Stichting Lelie, november 2014

*Om donateurs en belangstellenden op de hoogte te houden van het werk van stichting Lelie onder de Haagse prostituees.*



### Inleiding

De feestdagen komen er weer aan. Tijd om te genieten van mensen om ons heen, lekker eten en vooral veel gezelligheid. In de drukte van dit seizoen is het makkelijk om ons te laten meeslepen door alle organisatorische bezigheden. Terwijl alles geregeld moet worden is het goed om eens een stapje naar achteren te doen en rustig om ons heen te kijken. Want het is allemaal begonnen in een nacht zonder kerstdiner. En ook zonder boom met lichtjes. Er was die ene nacht bij het licht van de maan een kindje in doeken. Dit maakt ons weer bewust van al het goede dat God ons geeft. Deze gedachte maakt ons oprecht dankbaar voor het afgelopen jaar. Een jaar waarin we weer veel vrouwen hebben mogen benaderen. Waarin we in het nieuws zagen dat er veel politiecontroles zijn en er veel wordt gedaan aan mensenhandel. Het jaar waarin onze minister van Veiligheid en Justitie voor de komende vier jaar drie miljoen euro per jaar beschikbaar stelt voor prostituees die uit de seksbranche willen stappen. Mede dankzij u kunnen wij een klein lichtje brengen bij deze vrouwen. En één lichtje is sterker dan alle duisternis van de wereld.



### Ervaring van de vrijwilligers

Nu ik zo achter mijn computer zit en na zit te denken over een mooi ervaringsverhaal van één van onze recente acties voor in de aankomende nieuwsbrief, word ik bepaald bij het feit dat iedere ontmoeting bij welk prostitutieraam met welke vrouw dan ook een bijzonder en mooi ervaringsverhaal op zich is.

Het is dan misschien zo dat de prostitutieramen op elkaar lijken: een groot raam, vanaf de grond of vanaf kniehoogte tot boven je hoofd van ongeveer een meter breed. Een barkruk pal achter het raam. In de vensterbank of op een plankje aan de muur een asbak, een mobiele telefoon, een blikje frisdrank of bier of enkele seks hulpattributen. Aan de zijkanten van de ramen of aan de bovenzijde rode verlichting, vaak in de vorm van een TL balk en vaak een roodgekleurd gordijn. Als het gordijn dicht zit heeft de prostituee in de meeste gevallen een klant. De ramen zijn redelijk standaard, het ene raam wat mooier dan de ander qua onderhoud of ligging in de straat, maar in principe is geen raam echt uniek.





Daarentegen is de vrouw die achter het raam zit of staat altijd uniek. Een mens door God geliefd en met grote zorg gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis. De naam van de vrouw is reeds in Gods handpalm geschreven nog voordat ze geboren werd.

Ieder ontmoeting tussen de vrijwilligers en de vrouwen achter de ramen in de prostitutiestraten, korter of langer van duur, gepaard met gesproken woorden of alleen het overhandigen van het presentje met een glimlach of een langer gesprek of omhelzing, alle ontmoetingen zijn uniek en mooi en een ervaring op zich. Een ontmoeting waarvan wij geloven dat God er mee tot Zijn doel zal komen op Zijn tijd en er Zijn zegen aan geeft.



#### Van het bestuur



Het bestuur van stichting Lelie vergadert een aantal keer per jaar. Tijdens de vergadering bespreken we de acties die geweest zijn en die gaan komen. We denken met elkaar na over de presentjes die de vrijwilligers uitdelen en over de begeleidende teksten bij het cadeautje. We houden de financiële situatie van de stichting in de gaten. Op die manier draagt het bestuur een steentje bij. De stichting is echter nergens zonder u!

Ook in 2014 heeft u stichting Lelie gesteund. Uw gebed en uw financiële bijdrage hebben ons in staat gesteld om de vrouwen in de Geleenstraat en Doubletstraat in Den Haag keer op keer een hart onder de riem te steken. Het bestuur van stichting Lelie dankt u van harte voor uw steun! We wensen u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2015 toe.



In goede machten liefderijk geborgen  
Verwachten wij getroost wat komen mag.  
God is met ons des avonds en des morgens  
Is zeker met ons elke nieuwe dag.

(Dietrich Bonhoeffer)

Mede namens alle medewerkers van stichting Lelie,

Renske Vreugdenhil  
Voorzitter stichting Lelie

