



Nieuwsbrief Stichting Lelie, november 2013

Om donateurs en belangstellenden op de hoogte te houden van het werk van Stichting Lelie onder de Haagse prostituees.

Inleiding

'Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.'

Zo begint het welbekende lied dat vaak gezongen wordt met Kerst. Aanbidden... Lief hebben... Koesteren. Zoals de herders deden toen zij bij het kindje Jezus aankwamen. Wij aanbidden in onze maatschappij niet zo veel meer; dat is veranderd. Onze maatschappij is erg ik-gericht, velen aanbidden bijvoorbeeld zichzelf. Gelukkig kunnen we ook constateren dat wij in onze maatschappij vrij en onafhankelijk kunnen leven. Wij hebben onze vrijheid, onze democratie. Maar niet iedereen heeft dat in ons land. Sommige vrouwen die werken in de prostitutie zitten hier 'gevangen' en hebben vaak te maken met geweld. Hun levens zijn vast niet zo gelopen zoals zij zouden willen. Hoe zullen zij de kerstdagen doorbrengen? De prostitutiestraten zijn geopend deze dagen, een aantal zal dus aan het werk zijn. Anderen hebben misschien wel de mogelijkheid om Kerst door te brengen met hun naasten, mensen die ze liefhebben. Dankzij uw bijdrage en gebed kunnen wij ons kleine steentje bijdragen aan het lief hebben van mensen. Precies zoals God het bedoeld heeft. Vanuit Zijn liefde voor ons heeft hij het kindje Jezus naar de aarde gezonden, zodat wij vooruitlopend op het Paasfeest door de dood en opstandig van Jezus genade kunnen ontvangen voor onze zonden om niet, als wij onze zonden belijden en Hem liefhebben.

Dank voor uw giften en gebed het afgelopen jaar. Voor de komende tijd wensen wij u een fijne tijd toe. Met als hoogtepunt een zalig kerstfeest met uw dierbaren om u heen. Met hen die u lief hebt. Net zoals wij dit hopen voor de dames die wij hebben leren kennen in de straten.

Ervaring van de vrijwilligers

Met het verhaal over de ervaring van de vrijwilligers proberen wij u een beetje over onze schouder mee te laten kijken tijdens onze acties van Stichting Lelie. Dit keer wil ik u deelgenoot maken van weer van één van onze ervaringen. Op de Geleenstraat in Den Haag zijn er naast de ramen beneden aan de straatkant ook een aantal bordelen op de 1^e verdieping. Deze kun je bereiken via een open portiektrap. Bovenaan geeft een "gewone" voordeur de toegang tot het bordeel. Het bordeel bestaat uit een aantal kamers, waarvan



het raam uitkijkt op de Geleenstraat. Van een van deze bordelen is ons bekend dat er transseksuelen werken. Mijn medevrijwilliger en ik belden aan. Terwijl ik nog stond te praten met de vrouw die de voordeur open deed, liep mijn collega al door naar een van de bordelen. De vrouw bij de voordeur vertelde mij dat haar collega erg depressief was en dat wij zeker aan haar een presentje moesten gaan brengen. Na enkele ogenblikken volgde ik mijn collega. In het bordeel aangekomen, zagen we een vrouw met de rug naar ons toe zitten op een barkruk. Haar hoofd was naar beneden gebogen en ze wilde ons niet te woord staan. Ik besloot naar haar toe te lopen en raakte haar voorzichtig liefdevol aan bij haar bovenarm. Ze hief haar gezicht kort op. Haar gezicht was betraand en haar make-up was uitgelopen. Zwarte traanstrepen liepen over haar wangen. Haar haar zat in de war en ze keek boos en verdrietig. Ze vertelde ons dat ze liever dood wilde en dat het leven geen zin meer had. Ik keek haar aan en zei haar dat God van haar hield en dat Hij haar leven meer dan waardevol vond. Ook wilde ik haar het presentje overhandigen, maar ze wilde het niet aannemen. Ik legde haar uit dat zij voor God een parel was in Zijn hand en dat Hij van haar houdt. Het presentje was tijdens deze actie een houten kistje met witte schelpen. Op het kistje zat een foto van een open oester met daarin een parel. Op het kaartje stond de tekst : "je bent een parel in Gods hand. God houdt van jou!". Ze vertelde dat ze te weinig verdiende in haar bordeel en dat ze niet beneden achter de ramen mocht zitten, waardoor ze klanten misliep. Ze gaf aan dat ze zich gediscrimineerd voelde. Ik vertelde haar dat God niemand discrimineert en van ons allemaal houdt. De vrouw pakte na enige aarzeling toch het cadeautje aan. Ik vertelde haar nogmaals dat God van haar houdt en glimlachte naar haar. Door haar betraande ogen en zwarte wangen van de make-up keek ze me een fractie van een moment aan en zei heel zacht, maar goed verstaanbaar: "Dank je wel" en glimlachte heel even.....

Van het bestuur

We kijken met dankbaarheid terug op het afgelopen jaar. Veel prostituees hebben, vaak meerdere keren per jaar, van onze vrijwilligers een klein presentje ontvangen. Soms kon daarbij iets verteld worden over de grote liefde die God ook voor hen heeft.

Ook financieel is het een goed jaar geweest. We zijn blij met onze trouwe donateurs, we zijn ook blij met de stabiele financiële situatie van Stichting Lelie.

We hopen het werk onder de prostituees in Den Haag ook in 2014 voort te blijven zetten. Uw gebed en voorbede en uw giften zijn daarvoor van onschatbare waarde, zo is ook in 2013 gebleken!

De volgende nieuwsbrief kunt u in het voorjaar van 2014 verwachten. Namens het bestuur en de vrijwilligers wens ik u alvast gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Renske Vreugdenhil, voorzitter Stichting Lelie