



Nieuwsbrief Stichting Lelie, November 2012

Om donateurs en belangstellenden op de hoogte te houden van het werk van Stichting Lelie onder de Haagse prostituees.

Inleiding



Kent u dat oude lied nog?

"Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen". Geschreven door Rhyvis Feith in 1805, maar nog steeds actueel. Wat lijkt het soms toch dat de tijd vliegt! Het lijkt nog maar heel even geleden dat het januari 2012 was, en nu loopt het jaar alweer op z'n eind.

Hoe zou het zitten met de tijdsbeleving van de vrouwen die achter de ramen zitten in de Haagse prostitutiestraten. Zou de tijd voor hen ook als een schaduw heenvliegen? Of kruipen de uren, de dagen, de weken en de maanden voor hen voorbij? Elke dag dat kleine kamertje, elke dag die klanten afwerken, elke dag de inkomsten afdragen aan een pooier.

De vrijwilligers van Stichting Lelie kunnen de tijd voor de vrouwen niet sneller laten gaan, maar ze brengen hen een paar keer per jaar wel een teken van hoop en bemoediging. Ze laten de vrouwen weten dat God van hen houdt, gewoon, met een klein presentje.

Dank voor uw steun en gebed in 2012. We rekenen ook voor 2013 weer op u!

Ervaring van de vrijwilligers



Herfstactie

Zondag 7 oktober 2012 hebben wij, twee vrijwilligsters, weer een bezoekje gebracht aan de dames. Dit keer hadden wij wederom een mooi presentje bij ons: een klein zilverkleurig doosje met daarin een spiegeltje. De tekst stond dit keer niet op een kaartje, maar op een sticker op het doosje. De boodschap was kort: 'Kijk! God houdt van jou!'.





Deze korte boodschap bleek zeker niet minder krachtig dan een lang verhaal; we konden de liefde van God hiermee duidelijk overbrengen. Korte boodschappen zijn noodzakelijk. Zoals we al eerder hebben geschreven, is nog maar een klein deel van de dames (we schatten minder dan 10%) de Nederlandse taal machtig. Ook Engels wordt niet vaak gesproken en Spaans en talen uit Oost-Europa spreken wij weer niet. Met handen en voeten maken we dan het idee achter het presentje duidelijk. Meestal lukt dit gelukkig. Ook hebben we in meerdere talen onze boodschap op het presentje staan. Zo'n moment, het aanbieden van het presentje en erbij zeggen welke boodschap we ermee uit willen dragen, is meestal maar kort. We glimlachen, leggen de boodschap uit en geven het presentje. Sommige vrouwen, meestal uit Oost-Europa, willen in eerste instantie het presentje niet. Of denken dat ze ervoor moeten betalen. Met handen en voeten leggen wij dan uit dat het een cadeautje is en dat het gratis is. Dan worden dan de andere vrouwen, want vaak horen meerdere ramen bij elkaar en kunnen zij achterlangs naar elkaar toe, er dan bij gehaald en begint het enthousiasme. Als we meerdere kleuren bij ons hebben, wordt er vaak een kleur naar keuze uitgezocht en ook worden de vrouwen die niet aan het werk zijn, of juist in een kamer zijn, niet vergeten. Voor hen laten we dan een presentje achter en vragen de dames de boodschap door te geven. Zo'n kort moment, zo'n kort gesprekje, zo'n moeilijke vorm van communiceren... En toch hebben we het gevoel dat we écht iets achterlaten. Niet zozeer het concrete materiaal, het presentje, maar ook zeker onze woorden. Onze glimlach. En dan vertrouwen wij erop dat God de rest doet.



Van het bestuur



Een paar keer per jaar komen we als bestuur bijeen. Om de 'straatverhalen' te horen, om te kijken wat de eerstvolgende keer als presentje en boodschap kan dienen, om te kijken hoe het met de financiën staat, om God te danken dat we steeds weer de kans krijgen om iets van Gods liefde door te geven en te bidden om Zijn zegen voor het werk van de Stichting. De vrijwilligers die de presentjes bij iedere actie met overgave en liefde uitdelen op straat. Het bestuur denkt mee, organiseert soms iets praktisch of dient als klankbord op de achtergrond. Maar, ook u kunt als lezer van de nieuwsbrief uw deel doen. We willen u vragen om de Stichting en het werk te steunen middels gebed en giften. We hebben een paar gebedspunten op een rijtje gezet.



Bidt u mee voor:



- Vrijmoedigheid voor de vrijwilligers die in december weer op pad hopen te gaan in Den Haag,
- Open harten voor het Evangelie bij de vrouwen die bezocht worden,
- Doorwerking van de Heilige Geest in de levens van de vrouwen, zodat vrouwen kracht krijgen om te stoppen met prostitutie en uitzicht krijgen op een betere toekomst.

Dank u wel voor uw steun en gebed!

Rest ons om u fijne kerstdagen te wensen en een gezegend 2013!

Een hartelijke groet mede namens het bestuur en de vrijwilligers van Stichting Lelie.

Renske Vreugdenhil, voorzitter Stichting Lelie.



Postbankrekening: 1535060
KVK-nr. 27283129

Internet: www.stichtinglelie.nl
E-mail: info@stichtinglelie.nl