



Nieuwsbrief Stichting Lelie, november 2010

Om donateurs en belangstellenden op de hoogte te houden van het werk van Stichting Lelie onder de Haagse prostituees.

Inleiding

Op een druilerige zaterdagmiddag ben ik deze nieuwsbrief voor u aan het schrijven. Ik weet niet hoe het bij u werkt, maar het weer is altijd van invloed op mijn gemoedstoestand. Regen en een sombere donkergrijze lucht zijn geen elementen waar ik blij van word. Als mijn gedachten nu dan zo afdwalen naar de vrouwen achter de ramen, dan heb ik een bewogen hart. Een bewogen hart voor deze vrouwen, die daar vaak anoniem, soms zelfs met pruiken en dikke lagen make-up op om niet herkend te worden, achter de ramen zitten. Het rode licht rond de ramen flikkert en glinstert door de regendruppels heen en schijnt op de straten, op de hoerenlopers, de pooiers en ook op de vrouwen achter de ramen. Een triest gevoel heb ik erbij. Veel van deze vrouwen zijn ver van hun land, hun familie en vrienden, alleen in een vreemd land veelal niet vrijwillig in het prostitutievak. Gedwongen door een pooier of loverboy of om economische redenen verdienen ze hun geld door hun lichaam te verkopen. Ook die gedachte raakt mij en zorgt ervoor dat mijn hart bewogen is voor deze vrouwen.

Een grote troost vind ik in het gegeven dat ik weet dat Gods hart ook bewogen is met deze vrouwen. Dat Hij van ze houdt en ze allen, stuk voor stuk, op het oog heeft. Ik weet dat Gods liefde in staat is om door "regen en donkere luchten" heen, warmte en liefde te laten voelen en schijnen in de harten en levens van deze vrouwen, van ons allemaal. Hij is het licht van de wereld. Straks met Kerst gedenken wij dat God Zijn zoon naar deze aarde gestuurd heeft voor ons, om ons te redden. Zijn tastbare bewijs van Zijn liefde en warmte voor ons. En die gedachte en wetenschap zorgt ervoor dat de woorden uit de Bijbel: geloof, hoop en liefde, voor mij leven en meer dan actueel zijn. Dat deze woorden het fundament zijn van Stichting Lelie. Dat deze woorden er voor zorgen dat Gods licht altijd schijnt, ook al lopen de regendruppels nu langs mijn raam en is de lucht donker en grijs.

Ervaringen van de vrijwilligers

Afgelopen nazomer gingen de vrijwilligers weer bekapt en bezakt met 220 presentjes op pad. Dit keer was het presentje een koffiebeker met enkele gekleurde snoephartjes in folie verpakt met daaraan een kaartje met de tekst "Deze beker zit vol liefde, Gods hart is vol liefde voor jou!". U kunt zich voorstellen dat 220 bekertjes een heel gesjouw is. We hadden hiervoor van die handige boodschappenwagentjes geleend van iemand die meeleeft met het werk van Stichting Lelie. Halverwege de Doubletstraat zijn een aantal ramen op de eerste verdieping. Om daar te komen moesten we een trap op. Onmogelijk met onze karretjes. En om nou de karretjes onbeheerd achter te laten was ook geen optie. Na wat te hebben gedrenteld, besloten we om één van de vrouwen beneden om hulp te vragen. Deze vrouw was zo enthousiast dat we onze karretjes in haar bordeel mochten stallen. Zij wilde er wel zo lang op passen. Ze was bereid om haar klanten voor een periode te laten schieten om onze karretjes te "bewaken", zodat wij haar collega's boven op de eerste verdieping ook een presentje konden brengen.





Even daarna bood een vrijwilliger een presentje aan aan een wat oudere Roemeense prostituee. Ze begreep de stekking van ons gebaar in eerste instantie niet. Nadat ze de tekst in het Roemeens op het kaartje had gelezen, vloog ze de vrijwilliger spontaan om de hals en gaf haar drie zoenen op haar wangen. Wat een spontaniteit! Zo maar weer een paar dankbare herinneringen aan onze nazomeractie om met u te delen. Deze herinneringen geven het werk voor de vrijwilligers weer een boost om de volgende actie tegemoet te gaan.

Van het bestuur.....

Als bestuursleden komen we drie keer per jaar bij elkaar. Om te horen hoe het op de laatste avond is gegaan, wat nu weer opvallend was: schrijvende verhalen maar ook mooie verhalen. Soms komisch en soms schokkend. Kortom: het leven in en rond die twee prostitutiestraten in Den Haag. En we kunnen wat doen: de nieuwsbrief in elkaar zetten, de financiën in de gaten houden en met elkaar bedenken wat een leuk cadeautje voor de volgende keer zou zijn. Het lijkt heel simpel: anderhalf uur bij elkaar ergens in Den Haag. Maar we mogen geloven dat onze goede God door ons heen werkt, vooral door de vrijwilligers die de vrouwen opzoeken, natuurlijk! En Hij werkt door u heen, als u voor het werk bidt of als u een keer iets overmaakt. En dat maakt alles anders. Dan hebben kleine stappen grote gevolgen. Niet dat wij dat vaak zien. Maar toch, als God onze Vader wil zijn, dan wil Hij ook de Vader van de vrouwen zijn. En dan is de Vader blij als de vrouwen een cadeautje krijgen dat ze aan Hem doen herinneren. En dan geloven we dat de Vader daar wat mee wil doen. Hoe dan ook en wanneer dan ook. Doet u ook weer mee, in het nieuwe jaar?

Financiën

Als gevolg van een mooie gift afgelopen jaar staan we er goed voor. Er is op dit moment € 1700,- in kas. Iedere actie kost een paar honderd euro. Dus, als er niks bij komt en alleen af gaat zijn we er snel doorheen. Tegelijkertijd hebben wij geen winstoogmerk en ook niet als doel om geld te sparen. Het is het beste voor de Stichting als we regelmatig giften ontvangen, zodat we een beetje weten waar we aan toe zijn en onze acties kunnen plannen. Daarom blijft de vraag of u ons wilt steunen. Alleen als u het kunt missen, natuurlijk. En we zijn ook met kleine bedragen blij! Alvast bedankt!

Nieuwsbrief

Indien u geen prijs meer stelt op de nieuwsbrieven van Stichting Lelie, wilt u dan zo vriendelijk zijn om dit via de mail kenbaar te maken. (info@stichtinglelie.nl)

Tot slot

Gebed is de motor van onze Stichting. Wij danken u voor uw gebed en meelevens. Wilt u voor de Stichting en het werk onder de vrouwen blijven bidden?

"Want God had de wereld zo lief dat hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft...."

Mede namens het bestuur en de vrijwilligers een vriendelijke groet aan u allen en we willen u alvast een gezegende Kerst en een goed uiteinde toewensen.

Renske Vreugdenhil, voorzitter Stichting Lelie.