



Nieuwsbrief Stichting Lelie, oktober 2006

Om donateurs en belangstellenden op de hoogte te houden van het werk van Stichting Lelie onder de Haagse prostituees.

"..want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.."

Jakobus 4:16b NBV

Met trots presenteren wij u de eerste nieuwsbrief van de Stichting Lelie. Op deze manier willen wij u op de hoogte brengen en houden van de activiteiten van de stichting. In deze nieuwsbrief leest u iets over het beleid van de gemeente Den Haag op het gebied van prostitutie, vertelt een vrijwilliger haar verhaal en vindt u informatie over de financiële situatie van de stichting. Het is de bedoeling dat de nieuwsbrief twee keer per jaar zal verschijnen.



Status beleid Gemeente Den Haag

Voor het werk van de Stichting Lelie is het belangrijk om rekening te houden met het lokale beleid van de gemeente Den Haag met betrekking tot prostitutie. Aangezien er de laatste maanden wat veranderingen zijn doorgevoerd in dit beleid, brengen wij u op de hoogte van de huidige status.

Er zijn in Den Haag 2 afzonderlijke hoerenbuurten waar raamprostitutie wordt bedreven:

- Geleenstraat en Hunsestraat
- Doubletstraat

In de Poeldijksestraat is de prostitutie verdwenen. In Den Haag zijn de ramen doordeweeks tot 01.00 uur geopend, in het weekend tot 01.30 uur.

Tippelprostitutie vond plaats aan de Waldorpstraat. Deze tippelzone is gesloten per 1 maart 2006. Volgens de gemeente veroorzaakte de tippelzone overlast en criminaliteit. Naast de vaste kern van ongeveer veertig verslaafde prostituees gebruikten de laatste maanden ook zo'n zeventig illegale prostituees de zone. Tegelijkertijd trok de zone veel criminaliteit aan. De situatie dreigde volgens de gemeente Den Haag voor politie en hulpverlening onbeheersbaar te worden.

Een ervaring van een vrijwilliger

Die dankbare vrouw..

Het was een koude avond in maart '05. Ik ging voor de tweede keer op pad vanuit Stichting Lelie naar de vrouwen. We hadden een aantal bedrijven aangeschreven in het kader van sponsoring, met onze wens om de prostituees een cadeautje te brengen voor hun uiterlijke schoonheid. Dit matchte precies met onze boodschap. Een versje voor de innerlijke verzorging en een crème voor de uiterlijke verzorging. Gelukkig gaf een aantal bedrijven gehoor aan onze wens en kregen we dozen vol crèmes toegestuurd.

De tekst van het versje luidde: " Want het gebroken hart verstoot God niet. Al wat vernederd is verhoogt Hij op zijn tijd. Hij troost de treurende, de zwakke beurt Hij op. Barmhartig schenkt Hij ons zijn warmte en zijn vuur." (Couplet van een lied uit de opwekkingsbundel.)



Met onze presentjes gingen we op pad. Nadat we onze cadeautjes hadden gebracht in de Doublet-, Poeldijkse- en Geleenstraat, gingen we naar de Waldorpstraat. Het was een kille vrijdagavond. Er hing zoals altijd een vreemde sfeer. Het is grimmig, maar door onze gebeden gesterkt en beschermd, vonden onze weg langs de vrouwen over de Waldorpstraat. De vrouwen waren enorm dankbaar voor de cadeautjes. We kregen mooie reacties, maar één reactie staat me nog heel goed bij...



Geleenstraat Den Haag, overdag.

We waren op weg naar huis terug, toen net een vrouw terug de Waldorpstraat in kwam lopen. Ze was klein en had het zichtbaar koud. Renske stopte met de auto en ik rende haar tegemoet. Ze was erg verbaasd. Ik gaf haar ons presentje met de boodschap: " Dit is voor jou, lees de tekst op de kaart even". Ze schoot vol emotie. Ze vertelde dat dit haar eerste werkdag was nadat haar moeder een aantal dagen ervoor was overleden. Ze had het erg zwaar en ons presentje deed haar enorm veel. De moed over het leven was haar in de schoenen gezakt en dit presentje was haar lichtpunt in het donker. Dankbaar vol emotie gaf ze mij een handkus. Die kleine schittering in haar ogen deden op mijn beurt weer veel. Zo'n klein gebaar en zo'n groot effect... Dat is waar we het allemaal voor doen.

Laura.

Van het bestuur.....

Gebed:

Dank voor uw gebed en voorbede. Het gebed zien wij als de motor van ons werk onder de prostituees. Om de drie maanden bezoeken onze vrijwilligers de prostituees. Ze brengen de vrouwen Gods liefde in woord en daad. Bij ieder bezoek wordt de vrouwen een presentje aangeboden met een boodschap van Gods liefde. Onze vrijwilligers bieden een luisterend oor, bidden met de vrouwen en geven zo mogelijk een bemoedigend woord.

Financiën:

Dankbaar zijn wij voor allen die ons het afgelopen half jaar financieel hebben gesteund middels een gift. In tegenstelling tot het boekjaar 2005 hebben wij het vooruitzicht dat we het boekjaar 2006 positief mogen afsluiten mede dankzij u!! Wilt u ons blijven gedenken in uw gebed en giften?

Namens het bestuur,

Renske Vreugdenhil, voorzitter Stichting Lelie.