



Nieuwsbrief Stichting Lelie, mei 2015

Om donateurs en belangstellenden op de hoogte te houden van het werk van stichting Lelie onder de Haagse prostituees.

Inleiding

Een van de meest besproken onderwerpen in Nederland is ongetwijfeld Het Weer. En we klagen wat af: over kwakkelwinters, over herfststormen in mei, over het gebrek aan zonuren of over te veel regen. Hoort u die geluiden ook om u heen? Dat het voorjaar van 2015 weer zo weinig mooie dagen telt en dat het nu toch echt een tijd wordt voor een paar lekkere warme dagen?

Een beetje klagen mag best, maar het is goed om voor ogen te houden dat het natuurlijk eigenlijk nergens over gaat, al dat geklaag over het weer.

In de Haagse prostitutiestraten zitten vrouwen achter de ramen die echt iets te klagen hebben. Ze zijn veelal gedwongen of onder valse voorwendselen naar ons land gehaald. Ze maken, bijna altijd onder dwang, hele lange werkweken. Hun lichamelijke integriteit wordt vele malen per dag ernstig geschonden. Hun verdiensten moeten ze grotendeels afdragen aan hun pooier, zodat ze uiteindelijk zelf in armoede leven. Eruit stappen is heel moeilijk of gevaarlijk. Dat is nog eens klachtwaardig! Stichting Lelie probeert, op kleine schaal, al jarenlang een beetje licht te brengen in het leven van die beklagenswaardige vrouwen. Een klein kadootje, een bemoedigend woord, een gebed, het zijn voor de vrouwen allemaal zonnestrallen van Boven.

Laten we dankbaar zijn voor elke zonnestraal die we krijgen.

Ervaring van de vrijwilligers

Begin april hebben we de dames in de prostitutiestraten weer een bezoekje gebracht. Dit keer hadden we een make-up kwastensetje bij ons. De boodschap hierbij was: wij vrouwen maken ons graag mooi. Ons haar, onze ogen en met kleding. Voor God ben je altijd mooi. Van buiten, maar ook van binnen. We kregen mooie reacties en hartverwarmende blikken. Want ook al is de communicatie dikwijls lastig door de taalbarrière, met handen, voeten en een enkel woordje in een andere taal komen we er wel en brengen we onze boodschap over. Soms zien we bekende gezichten op dezelfde plek achter de ramen, maar het overgrote deel zien wij meestal voor het eerst. Soms vergissen we ons hierin. Zo ook dit keer.



We begonnen het gesprek met de symbolische betekenis van dit presentje en de uitleg van onze stichting, waarop we door de vrouw in de rede werden gevallen. Ze vertelde heel enthousiast over



het presentje dat we met kerst hadden gebracht en ze had het kerststalletje in huis gezet. Het was ontzettend mooi om te horen dat de dames soms zo enthousiast zijn!

Van het bestuur

Financieel overzicht 2014

Zoals u van ons gewend bent geven wij u graag inzage in het financieel overzicht van de stichting over het jaar 2014. In 2014 mochten we een bedrag van 1530 euro aan giften ontvangen, waarvoor onze grote dank. Mede door uw giften kan het werk van de stichting doorgang vinden. De kostenpost van 2014 is zoals alle jaren onderverdeeld in kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de acties en algemene kosten. Bij kosten ten behoeve van acties kunt u onder andere denken aan de aankoopkosten van de presentjes, de kaartjes en het verpakkingsmateriaal van de presentjes. Dit jaar zijn weer enkele acties voor een deel gesponsord. Hiervoor zijn wij onze sponsors zeer dankbaar. Onder algemene kosten vallen onder andere de jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel, de jaarlijkse bijdrage voor het websitedomein van de stichting, kosten die gemaakt worden bij het maken en versturen van de nieuwsbrieven en kosten die we aan de ING-bank betalen voor het betalingsverkeer.

Saldo 31-12-2013		2.782,24 euro
Giften 2014		1.530,00
Kosten algemeen	-/-	874,12
Kosten tbv acties	-/-	1.358,29

Saldo 31/12/2014		2.079,83 euro

Tot slot

Gebed om zegen

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
© Stichting Sela Music

Gebed blijft de motor van ons werk. Wilt u blijven bidden voor het werk van stichting Lelie?
Namens het bestuur en de vrijwilligers wens ik u een mooie zomer toe!

Renske Vreugdenhil, voorzitter stichting Lelie