



Nieuwsbrief Stichting Lelie, mei 2013

Om donateurs en belangstellenden op de hoogte te houden van het werk van Stichting Lelie onder de Haagse prostituees.

Inleiding

Voor u ligt weer een nieuwsbrief van Stichting Lelie. Fijn dat u als donateur en belangstellende meeleeft. Weet u dat de stichting al meer dan zeven jaar bestaat? Al jarenlang gaan de vrijwilligers de Haagse prostitutiestraten langs om de vrouwen achter de ramen een beetje hoop, geloof en liefde te tonen. Tijdens zwoele zomeravonden, als de straten vol zijn met mannen, maar ook tijdens kille winteravonden, als de straten nog troostelozer ogen. Door de jaren heen hebben de vrijwilligers de veranderingen in de straten gezien. Andere vrouwen, andere talen, andere pooiers. Wat niet verandert is het lot van de vrouwen die bijna zonder uitzondering daar niet vrijwillig zitten. Maar wat ook niet verandert is het enthousiasme en de betrokkenheid van de vrijwilligers! En uw steun, ook die blijft onverminderd aanwezig en daarvoor willen wij u ook nu weer hartelijk bedanken.

Ervaring van de vrijwilligers

Op zondag 14 april hebben de vrijwilligsters weer een bezoek gebracht aan de vrouwen achter de ramen. Dit keer hadden wij een sleutelhanger als presentje. De sleutelhanger was een rood anti-stress hart met daaraan het kaartje: God houdt van jou! De vrouwen achter de ramen oogden dit keer wat somber. Gelukkig konden wij hen met ons presentje en verhaal vaak een lach op het gezicht bezorgen. Soms raken we aan de praat met een vrouw en ook dit keer hebben we verschillende indrukwekkende gesprekjes gehad. Vrouwen die hier werken, omdat ze kinderen in het buitenland hebben. Vrouwen die de Nederlandse taal machtig proberen te krijgen, om zo een andere baan te kunnen gaan zoeken. Vrouwen die een beetje 'ontdooien' en een heel andere houding krijgen tijdens ons gesprek.



Vorige keer hebben we ook een jongeman gesproken die een pand beheert in de Doubletstraat. Deze man kwam in het begin argwanend over, maar tijdens het gesprek hoorden wij zijn verhaal. Hij had een christelijke opvoeding gehad en zijn moeder bleek pastoraal medewerkster te zijn. Hij was door verschillende zaken in de wereld van de prostituees gerold. Hij vertelde zijn verhaal en dat maakte indruk. Afgelopen keer kwamen wij hem weer tegen. Één vrijwilliger vertelde hem dat zij nog veel aan hem had gedacht en voor hem had gebeden. En dat maakte weer indruk op de jongeman. We hebben weer veel mensen een presentje gegeven en hopelijk ook écht weten te bereiken!



Financieel overzicht 2012

Ook dit jaar willen wij u weer inzage geven in onze uitgaven en inkomsten van de Stichting. In 2012 mochten we een bedrag van 1534.00 euro aan giften ontvangen, waarvoor onze grote dank. Mede door uw giften kan het werk van de Stichting doorgang vinden. De kostenpost van 2012 is onderverdeeld in kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de acties en algemene kosten. Bij kosten ten behoeve van acties kunt u onder andere denken aan de aankoopkosten van de presentjes en het verpakkingsmateriaal van de presentjes. Onder algemene kosten vallen onder andere de jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel, de jaarlijkse bijdrage voor het websitedomein van de Stichting, kosten die gemaakt worden bij het maken en versturen van de nieuwsbrieven, jaarlijkse bedankjes aan de vrijwilligers en kosten die we aan de ING-bank betalen voor het betalingsverkeer.

Saldo 31-12-2011		2095.28 euro
Giften 2012		1534.00
Kosten algemeen	-/-	531.98
Kosten tbv acties	-/-	948.76

Saldo 31/12/2012 2148.54 euro

Tot slot

Gebed blijft de motor van ons werk. Wilt u blijven bidden voor het werk van Stichting Lelie? Ter afsluiting wil ik u graag onderstaand gebed van Franciscus van Assisi met u delen.

O HEER, MAAK MIJ EEN WERKTUIG VAN UW VREDE

O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede:
zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat,
dat ik vergeef waar men elkaar beledigt,
dat ik verenig waar men strijdt,
dat ik de waarheid spreek waar dwaling heerst,
dat ik het geloof breng waar twijfel terneer drukt,
dat ik hoop wek waar vertwijfeling heerst,
dat ik Uw licht ontsteek waar duisternis is,
dat ik vreugde breng waar leed woont.
O Heer, laat mij er naar streven niet dat ik getroost word,
maar dat ik troost breng,
niet dat ik begrepen word, maar dat ik de ander versta,
niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb.
Want wie geeft, ontvangt,
wie zich zelf vergeet, die vindt,
wie vergeeft, hem wordt vergeven
en wie sterft, ontwaakt ten eeuwigen leven. Amen.

De volgende nieuwsbrief kunt u in de winter verwachten. Namens het bestuur en de vrijwilligers wens ik u een mooie zomer toe!

Renske Vreugdenhil, voorzitter Stichting Lelie