



Nieuwsbrief Stichting Lelie, juni 2012

Om donateurs en belangstellenden op de hoogte te houden van het werk van Stichting Lelie onder de Haagse prostituees.

Inleiding

"Kijk om je heen, een meisje dat slentert door de straat
Haar kinderlijke gezichtje is alles wat haar verraadt
Zij hoort nog niet te verdienen, zeker niet als prostituee
Maar als een klant naast haar stopt gaat ze met hem mee.

Ze staat voor het raam, met een traan op haar wang
Net zoals altijd voelt ze zich eenzaam en bang
De pillen helpen niet meer, ze gaat langzaam kapot
De volgende klant komt, ze wil dat het stopt.

Open je ogen, kijk om je heen
Sommigen voelen zich altijd alleen"

Zomaar een gedichtje, van internet geplukt. Goed om even bij stil te staan. Terwijl wij genieten van de lente, terwijl wij uitkijken naar een komende vakantie, voelt de prostituee zich alleen. Ze wil dat het stopt, maar ze kan het niet stoppen. Stichting Lelie wil haar laten weten dat ze niet alleen is.

Zijn uw ogen al open? Kijkt u al om u heen?



Ervaring van de vrijwilligers

Met twee tassen vol kettinkjes gingen de vrijwilligers op een droge lenteavond richting de bekende prostitutiestraten voor de voorjaarsactie. Als vrijwilliger heb je altijd de hoop en de wens om zoveel mogelijk vrouwen te bereiken, om zoveel mogelijk presentjes uit te delen. Gekomen op de Geleenstraat was het zowat uitgestorven. Veel ramen waren leeg en onverlicht. Sommigen zelfs geheel afgesloten met rolluiken. Ook waren er weinig hoerenlopers aanwezig. In eerste instantie komt er dan een gevoel van teleurstelling op: "wat jammer dat we zo weinig vrouwen kunnen aanspreken en kunnen bemoedigen met een klein kadootje en een liefdevol woord. Waarom is het zo rustig en



waar zijn de vrouwen?" Al pratend onder elkaar werd het teleurstellende gevoel van de vrijwilligers vervangen door dankbaarheid: mogelijk dat sommige vrouwen gestopt zijn met de prostitutie. Die gedachte zorgde voor een blij gevoel en een glimlach op ons gezicht en in ons hart. Met hernieuwde zin en moed gingen we verder met ons werk. We gingen langs de ramen waar wel vrouwen zaten en gaven hun het kadootje. Veel vrouwen deden direct het kettinkje om. Een van de vrouwen kreeg het zelfs voor elkaar om het kettinkje twee maal om haar enkel te binden, zodat ze een enkelbandje had, erg inventief. Van enkele van de prostituees en van een bordelhoudster begrepen we dat het al vanaf januari 2012 zo rustig is op de prostitutiestraten. Als verklaring gaven de vrouwen mogelijk de recessie. Een vrouw vertelde ons dat ze nog maar 2 dagen in plaats van 4 dagen achter de ramen zit, omdat de kosten niet meer in verhouding zijn met de inkomsten. Ook bleek de actie samen te vallen met het orthodox paasfeest. Veel Oostblok vrouwen waren naar hun land van herkomst om het paasfeest te vieren.

Op een gegeven moment viel het oog van een van de vrijwilligers op een vaasje in de hoek van een raam dat gesloten en overlicht was. Toen we beter keken, zagen we dat het het vaasje was wat we afgelopen kerst hebben rondgebracht. In het vaasje stond ook nog het rieten hartje op een stokje. Duidelijk zichtbaar voor de klanten, maar ook voor een eventuele vrouw die achter het raam zou werken. Het kaartje met de tekst was eraf. Verrast en verbaasd waren we. Mogelijk dat de vrouw die achter dit raam werkt iedere keer als ze het vaasje ziet bemoedigd wordt, doordat het rieten hartje haar doet herinneren aan Gods liefde voor haar. Wat een verrassing zo op een verlaten prostitutiestraat op een droge lenteavond.

Financieel overzicht 2011

In 2011 heeft stichting Lelie een heel bedrag aan giften mogen ontvangen, waardoor we aan het einde van het boekjaar wederom in de plus zijn geëindigd.

Hartelijk dank voor uw gift in 2011! Mede door uw gift heeft het werk van stichting Lelie in 2011 doorgang kunnen vinden. Wij hopen in 2012 weer op u te mogen rekenen!

Saldo 31/12/2010	2167,45 euro
Giften 2011	1000,00 euro
Kosten algemeen -/-	354,87 euro
Kosten tbv acties -/-	717,75 euro

Saldo 31/12/2011 2094,83 euro

Afscheid bestuurslid

Het bestuur van Stichting Lelie heeft afscheid genomen van bestuurslid Marco. We hebben hem reeds hartelijk bedankt middels een bos lelies voor al zijn werk, ideeën en inspanningen voor de Stichting. Op dit moment is er een vacature voor bestuurslid van Stichting Lelie vacant. Mocht u interesse hebben in deze vrijwilligersbaan, kunt u via de mail contact opnemen met de voorzitter.

Tot slot

Gebed blijft de motor van ons werk. Wilt u blijven bidden voor ons en tevens voor de prostituees in Den Haag en waar ook ter wereld?

De volgende nieuwsbrief kunt u in de winter verwachten.
Namens het bestuur en de vrijwilligers wens ik u een mooie zomer toe!

Renske Vreugdenhil, voorzitter Stichting Lelie