



## Nieuwsbrief Stichting Lelie, mei 2008

*Om donateurs en belangstellenden op de hoogte te houden van het werk van Stichting Lelie onder de Haagse prostituees.*

### Terugblik 2007

De eerste actie van Stichting Lelie in 2008 is weer achter de rug. Ook hebben we reeds onze eerste bestuursvergadering gehad. Als voorzitter ben ik trots op en geroerd door de inzet en het enthousiasme van het bestuur en de vrijwilligers en ik ervaar Gods zegen in het werk. Het jaar 2007 was in meerdere opzichten een gezegend jaar voor de Stichting en het werk onder de vrouwen. We hebben geslaagde acties gehad waarbij er gemiddeld 175 presentjes per keer werden uitgedeeld. Ook in financieel opzicht zijn we gezegend. Stichting Lelie is financieel gezond. In juni staat de 2e actie van dit jaar op de planning. Vol geloof en enthousiasme kijken we hier weer naar uit.

### Oostblok

Tijdens de laatste actie van Stichting Lelie viel het de vrijwilligers op dat er enkele tientallen vrouwen achter de ramen zaten afkomstig uit Oostbloklanden. Deze vrouwen spreken over het algemeen alleen hun eigen landstaal. Sommigen van hen spreken enkele woorden Duits. Om die reden heeft het bestuur van Stichting Lelie besloten om het bemoedigende woord bij de presentjes nu ook naast het Nederlands, Engels en Spaans voortaan ook in het Duits te vermelden.

### Het spiegeltje

Muts op, sjaal om, wanten aan en een dikke warme jas tot boven dichtgeritst. Daar gingen we weer met 250 presentjes naar de vrouwen toe. Het was ruim een week voor kerst. Het was koud en guur winterweer, het type weer waarbij mensen het liefst lekker thuis voor de buis zitten met de kachel op hoog. In de prostitutiestraten in Den Haag was de sfeer verre van huiselijk warm. Veel ramen waren bezet en ondanks het koude weer waren er ook genoeg klanten. Zoals altijd liepen we van raam tot raam om het presentje uit te delen, een glimlach te brengen en een bemoedigend woord.



In de Doubletstraat maakten we al wuivend contact met een vrouw die achter een raam zat op de eerste etage. De vrouw keek verwonderd en aarzelde. Na enige ogenblikken wenkte ze ons en hoorden we de zoemer van de voordeur. Zonder aarzeling stapten mijn collega vrijwilliger Marilyn en ik het bordeel in. Een warme zurige lucht heette ons welkom. Via een smalle trap kwamen we op de eerste etage. In de kameropening stond de vrouw die ons naar binnen had gewoven. "What do you want?" vroeg de vrouw. We overhandigden haar het presentje. De vrouw bleek Spaanstalig. Marilyn wees haar op de Spaanse tekst op het presentje. "Als je binnenin dit cadeautje kijkt, zie je van wie God heel veel houdt", las de vrouw hardop in het Spaans. Twee grote vragende ogen keken ons aan. De vrouw klepte het cadeautje open, ze zag haar eigen spiegelbeeld in een klein handspiegeltje. Na enkele ogenblikken liepen er dikke tranen over de wangen van de vrouw.



De vrouw vroeg ons mee haar kamer in. Zittend op haar bed vertelde ze ons dat ze zo graag zou stoppen met de prostitutie, maar dat ze het geld hard nodig had voor haar familie. Haar kinderen, in haar thuisland, konden van haar geld studeren en leven. Haar familie leefde in de veronderstelling dat ze in de horeca werkte. In enkele minuten deelde de vrouw met ons haar droevige levensverhaal. Opnieuw klepte de vrouw het presentje open. Samen

met de vrouw keken we in het spiegeltje. We bemoedigden de vrouw en vertelden haar dat God van haar houdt, God houdt van ons allemaal. Met z'n tweeën baden we voor de vrouw, haar familie en haar leven. Weer buiten op straat bleven de laatste momenten scherp in mijn herinnering: een innige omhelzing en door de tranen heen een brede glimlach op het gezicht van de vrouw met in haar hand een klein handspiegeltje.

## **Van het bestuur.....**

### Afscheid en welkom

Het bestuur van Stichting Lelie heeft afscheid genomen van bestuurslid Jos Vreugdenhil. We danken hem hartelijk voor al zijn werk, ideeën en inspanningen voor de Stichting. Dankbaar en blij zijn wij met ons nieuwe bestuurslid Laura Dingshoff. Laura, van harte welkom in ons bestuur!

### Financiën

Het jaar 2007 was in financieel opzicht een gezegend jaar. Mede door uw giften heeft de Stichting het jaar 2007 in de plus afgesloten. Bijgaand treft u een overzicht van de financiën van Stichting Lelie boekjaar 2007. Alle bedragen in het overzicht zijn afgerond op hele euro's.

Saldo 31 december 2006		400.00
Ontvangen giften in 2007		895.00
Kosten algemeen 2007	-/-	279.00
Kosten tbv de acties 2007	-/-	312.00
Saldo 31 december 2007		704.00

Wij danken u voor uw giften in 2007.

### Gebed

Gebed is de motor van onze Stichting. Wij danken u voor uw gebed en meeleven. Wilt u voor de Stichting en het werk onder de vrouwen blijven bidden?



Mede namens het bestuur en de vrijwilligers een hartelijke groet aan u allen.

Renske Meij, voorzitter Stichting Lelie.