



Leidschendam, 8 maart 2006

Lieve mensen,

In deze brief wil ik u laten kennismaken met de Stichting Lelie en haar werkzaamheden. Tevens bevat de brief een persoonlijk verhaal en een verzoek tot steun.

In december 2005 heb ik de Stichting Lelie opgericht. Deze stichting heeft tot doel, om vrouwen die werkzaam zijn in de prostitutie in 's-Gravenhage, te ondersteunen en te begeleiden in hun persoonlijke situatie en hen, indien zij de prostitutie willen verlaten, daarbij desgewenst behulpzaam te zijn. De naam Stichting Lelie staat symbool voor hoe God de mens ziet. Wij zijn allen, en dan ook allen zonder onderscheid, als lelies in Zijn ogen. Mooi en uniek zoals we zijn.

*"Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: Zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen".
Matheus 6: 28b NBV*

Stichting Lelie is niet van de een op de andere dag ontstaan. In mijn jeugd, kwam er regelmatig een ex-prostitutuee, Jopie, bij ons thuis logeren om daar te ontspannen en te genieten van een warm gezinsleven. Mijn ouders boden haar deze gelegenheid op verzoek van het "Scharlaken Koord", een stichting die werkzaam is onder (raam)prostitutuees in Amsterdam. Wij als gezin brachten in mijn beleving de naastenliefde, zoals Jezus die ons leert in de Bijbel, met woord en daad in praktijk. Het verlangen om iets te gaan betekenen voor prostitutuees ontstond in mij.

Later in mijn leven was ik werkzaam als agent van politie in Den Haag, ondermeer in de Haagse tippelzone. Ook als agent was ik bewogen met de tippelende prostitutuees.

Rond kerst 2004 kreeg ik drie gelijkende dromen. In deze dromen deelde ik samen met nog iemand kaarsen uit aan de vrouwen achter de ramen op de Haagse prostitutueestraten met daaraan een kaartje met de boodschap: " God houdt van jou". Voor mij was het duidelijk. Deze dromen waren een boodschap van God. Ik geloofde, en geloof, dat God mij via de dromen wilde duidelijk maken dat het mogelijk is om met beperkte financiële middelen al concreet iets te betekenen voor de prostitutuees.

Ik besloot 100 kaarsen te kopen en bond daaraan kleine, zelfgemaakte kaartjes met de tekst: " God houdt van jou, vrolijk kerstfeest". Samen met een vriendin ben ik deze kaarsen gaan rondbrengen op de Haagse straten waar de prostitutuees werkzaam zijn. De reacties van de vrouwen waren bemoedigend en zo startte mijn werk onder de prostitutuees.



Na deze kerstactie ben ik het afgelopen jaar enkele malen met een vriendin langs de vrouwen gegaan. Iedere keer met een ander kadootje en een ander gedichtje of vers van een lied ter bemoediging voor de vrouwen.

Om dit werk onder de prostituees een meer solide basis te geven heb ik eind vorig jaar de Stichting Lelie opgericht. De eerste actie vanuit de stichting, die inmiddels inclusief mijzelf 4 vrijwilligers en 3 bestuursleden telt, was het uitdelen van boeken aan de vrouwen. Het waren Nederlands- en Spaanstalige boeken met aangrijpende levensverhalen van ex-prostituees. Het zijn eenvoudige boeken met een duidelijke boodschap over Gods liefde.

Ik geloof dat gebed de belangrijkste motor is voor het werk. Daarnaast hoop ik op financiële ondersteuning van mensen die het werk een warm hart willen toedragen. Vooralsnog houdt de Stichting Lelie zich bezig met korte acties/projecten onder de prostituees. Mogelijk heeft God in de nabije of verre toekomst wel grootschaligere plannen voor de Stichting Lelie in petto, in welke vorm dan ook. De stichting is afhankelijk van gebed en giften van anderen. Daarom doe ik een beroep op u.

Mocht u de stichting financieel willen steunen kunt u uw donatie overmaken op postbanknummer 1535060 t.n.v. Stichting Lelie, Leidschendam. Giften aan de stichting zijn belasting aftrekbaar.

Met vriendelijk groet namens het bestuur en de medewerkers van de Stichting Lelie,

Renske Vreugdenhil