



Nieuwsbrief Stichting Lelie, december 2016

Om donateurs en belangstellenden op de hoogte te houden van het werk van stichting Lelie onder de Haagse prostituees.

Inleiding

De wereld lijkt weer een beetje kouder geworden in 2016. Aanslagen, oorlogen, verdeeldheid, polarisatie - het stemt allemaal bepaald niet vrolijk, vindt u ook niet?

Leiders van de wereld en leiders in eigen land roepen op tot uitsluiting van hele groepen mensen. Wie niet voldoet aan een door hen bepaalde norm, valt buiten de boot.

Stichting Lelie laat, al jarenlang, een ander geluid horen. De medewerkers van Lelie vertellen keer op keer aan de prostituees in Den Haag het verhaal van Gods liefde, die niemand buitensluit. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat je ook gedaan hebt, God houdt van jou.

Mede dankzij uw bijdrage kan Lelie de boodschap van liefde en hoop brengen in de Doubletstraat en de Geleenstraat. Hartelijk dank voor uw steun in 2016!

Geen kerstcantate

*Niet alleen in het holst // van de nacht van het jaar,
iedere dag van het jaar // heeft het licht het koud.*

*Het vraagt om geen engelenstemmen, // het hongert naar
een beetje gerechtigheid // aan deze kant van de tijd.*

*En dromen doet het ook niet van // eeuwig hemelse zomers
in en om het vaderhuis, // het hunkert naar*

*aardse dagen ooit // zonder marteling en moord,
het licht dat van puur licht // kind is en woord.*

Hans Andreus (verzamelde gedichten)

Ervaringsverhaal vrijwilligers

Daar gingen we als vrijwilligers weer op pad met boodschappentassen vol met rode lilies voor de najaarsactie 2016 van Stichting Lelie. Aan de bloemen hing een kaartje met de tekst: "Jij bent een prachtige bloem in Gods ogen. God houdt van jou!".



Bij de ramen vertelden we het volgende verhaal: "Bloemen geven we vaak aan mensen waar we van houden of mensen die we waarderen, willen bedanken of aardig vinden. God houdt heel veel van jou. Hij wil jou vanavond deze bloem geven, omdat hij zo veel van jou houdt!"



Veel vrouwen vertoonden een brede glimlach bij het in ontvangst nemen van de bloem en de boodschap, sommigen waren ontroerd, anderen keken met een schittering in hun ogen naar de bloem. Allen bedankten ons voor het cadeau. Maar enkele vrouwen wilden hun raam niet openen om de bloem aan te nemen.

Voldaan met lege boodschappentassen en ook met een glimlach op ons gezicht gingen wij als vrijwilligers na de actie weer huiswaarts.

Van het bestuur

Een paar keer per jaar komen wij als bestuur bijeen om met elkaar om God te danken voor het vrijwilligerswerk dat wij mogen doen, de financiën door te nemen, de nieuwsbrief samen te stellen, en de acties voor te bereiden.

Ook dit jaar zijn we u als bestuur weer ontzettend dankbaar voor uw gebed en giften. Zonder uw hulp waren deze acties niet mogelijk geweest!

De volgende nieuwsbrief kunt u in het voorjaar van 2017 verwachten. Graag verzenden wij de nieuwsbrief vanaf komend jaar alleen nog per mail. Dit scheelt veel kosten voor postzegels en papier. We hebben niet van iedereen het e-mailadres. Daarom willen wij u vragen: mocht u deze nieuwsbrief nog niet per e-mail ontvangen, maar in het vervolg wel graag op de hoogte willen blijven van het werk van stichting Lelie, wilt u dan uw e-mailadres mailen naar: info@stichtinglelie.nl?

Rest ons nog u gezegende kerstdagen te wensen en een liefdevol 2017!

Namens het bestuur, Renske Vreugdenhil