



Nieuwsbrief Stichting Lelie, december 2011

Om donateurs en belangstellenden op de hoogte te houden van het werk van Stichting Lelie onder de Haagse prostituees.

Inleiding

Hebt u dat nou ook, dat melancholische gevoel zo tegen het einde van het jaar? De dagen zijn kort, de nachten lang, de feestdagen in het nabije verschiet met al het geregeld en geritsel dat daarbij hoort. Het jaar loopt op z'n laatste benen en onwillekeurig denk je terug. Hoe gaat 2011 bij u de boeken in? Een mooi jaar, vol licht, liefde en leven? Een moeilijk jaar, vol zorgen, ziekte en zwaarmoedigheid? Of gewoon een jaar zoals vele andere jaren, vol routine, rekeningen en regelmaat?

Hoe zouden de vrouwen achter de ramen in de Haagse prostitutiestraten terugkijken op dit jaar? Het is duidelijk dat verreweg het merendeel van deze prostituees niet vrijwillig voor dit leven heeft gekozen. Ze zijn onder valse voorwendselen naar Nederland gelokt, ze zijn in de greep van een loverboy of in de greep van schulden. Voor hen is 2011 vast geen jaar om met plezier aan terug te denken.

Weet u wat ik van harte hoop? Ik hoop dat de bezoeken van de vrijwilligers van Stichting Lelie, het kleine cadeautje, het korte gebed, voor deze vrouwen een gelukkige herinnering aan 2011 mag zijn. Iemand dacht aan ze, iemand gaf ze iets, zonder bijbedoelingen, zonder iets terug te verlangen.

Stichting Lelie dankt u van harte voor uw steun en uw gebed in 2011. Wij gaan door, ook in 2012. Doet u ook weer mee?

Ervaring van de vrijwilligers

Daar zat ze dan op haar barkruk in een kamertje van 1 bij 1 meter voor een groot raam in de Doubletstraat. Blonde haren in een hoge paardenstaart en een minuscuul klein lingersetje aan. Haar leeftijd hoogstens 25 jaar. Een uitdagende blik in haar grote, lege ogen, haar benen sensueel over elkaar geslagen met aan haar voeten hoge hakken, lonkend naar de voorbij lopende mannen om een klant binnen te halen.

Plotsklaps stond ik pontificaal voor haar raam met een brede glimlach op mijn gezicht met in mijn hand een klein blikje lippenbalsem. Ik zwaaide naar haar en stak uitnodigend het cadeautje haar kant uit. De jonge vrouw keek mij zeer verwonderd en argwanend aan. Ik zag haar twijfelen: "Zal ik mijn raam openen of niet?".

Nogmaals glimlachte ik naar de jonge vrouw en playbackte met mijn lippen dat ik een cadeautje voor haar had. De nieuwsgierigheid won het van de argwaan en ze opende haar raam op een klein kiertje. "Hoi, ik heb een cadeautje voor je", zei ik enthousiast. Grote vraagtekens op het gezicht van de vrouw. "Which country are you from?", zei ik. De vrouw bleek uit Bulgarije te komen. Ik gaf haar het cadeautje en liet haar de Bulgaarse tekst op het kaartje lezen: "Dit cadeautje is voor jou. Het is een symbool van Gods liefde voor jou. God heeft je lief!". De vrouw las de tekst in het Bulgaars hardop.

Een grote brede glimlach verscheen op haar gezicht en ze keek me recht aan. "Dank je wel", zei ze in het Nederlands. Vanwege de taalbarrière was het niet mogelijk om verder met de vrouw te praten. Ik pakte haar hand als teken van liefde en bemoediging. De vrouw beantwoordde mijn handreiking door mijn hand aan te pakken. Ze kneep in mijn hand en wreef met haar duim over mijn handpalm. "Dank je wel, very much", zei ze nogmaals met waterige glimlachende ogen. Met een dankbaar hart zwaaide ik gedag naar de jonge vrouw en liep naar mijn collega vrijwilliger die bij het raam naast mij stond.



Ook daar bleek een jong Bulgaars meisje te zitten. Mijn collega was druk bezig om met haar gebaren en uitnodigende houding het meisje te overtuigen om haar raam open te maken. Op dat moment hoorden we kabaal. De jonge vrouw die ik had aangesproken kwam holderdebolder het kleine kamertje van haar collega prostituee inlopen. Op dat moment opende het meisje haar raam. We hoorden haar collega haar in het Bulgaars uitleggen dat ze het cadeautje moest aannemen en daarbij wees ze op haar hart en naar boven en konden wij eruit opmaken dat ze de woorden "Jezus Christus" zei. Het meisje nam met een brede glimlach het presentje van mijn collega vrijwilliger aan en bedankte ons hartelijk. Vol positieve energie en met een blij hart maakten we ons op voor ons bezoek aan de nog vele raamprostituees die nog op ons onaangekondigde bezoekje zaten te wachten.

De presentjes

Dit jaar hebben wij in het voorjaar een voorjaarsbloem in een potje uit mogen delen, in de zomer een ventilator en in de herfst lippenbalsem. Later deze maand zullen wij een kerstpresentje bij de vrouwen brengen. Hier ziet u het zomer- en herfstpresentje.



Stukje van het bestuur

Financiën

Ook dit jaar zijn we als bestuur weer dankbaar voor alle donaties. Ondanks de recessie staan we nu aan het einde van 2011 ongeveer 1500 euro in de plus als Stichting. Ondanks dat we een positief saldo hebben, blijft de vraag of u ons wilt blijven steunen. Iedere actie kost een paar honderd euro en dit kunnen we niet bekostigen als we geen donaties ontvangen. Blijft u ons steunen? Ook kleine bedragen zijn welkom. Alvast bedankt!

Nieuwsbrief

Indien u geen prijs meer stelt op de nieuwsbrieven van Stichting Lelie, wilt u dan zo vriendelijk zijn om dit via de mail kenbaar te maken. (info@stichtinglelie.nl)

Slotwoord

Gebed is de motor van onze Stichting. Wij danken u voor uw gebed en meeleven. Wilt u voor de Stichting en het werk onder de vrouwen blijven bidden?

Mede namens het bestuur en de vrijwilligers wens ik u een zalig Kerstfeest en een vredig en liefdevol 2012!

Renske Vreugdenhil, voorzitter Stichting Lelie.