



Nieuwsbrief Stichting Lelie, december 2008

Om donateurs en belangstellenden op de hoogte te houden van het werk van Stichting Lelie onder de Haagse prostituees.



Presentje september 2008

'Met deze lipgloss kun je jouw lippen verzorgen. Met je mond kun je God aanroepen, want Hij belooft: 'Roep Mij te hulp in tijden van nood, Ik zal je redden.' (Bijbel: psalm 50:15) Stichting Lelie. Deze tekst stond op het kaartje van het presentje dat werd uitgedeeld in september 2008.



Aan het kaartje zat een lippenbalsemstift aan een koord. Er waren verschillende kleuren, o.a.: oranje, rood, roze en groen. Een vrolijk, gekleurd en handig cadeautje werd ook deze keer bij de dames gebracht! Heeft u ook een leuk idee om cadeau te doen? Laat het ons dan weten via de email!



Verhaal uit de praktijk

Deze keer hebben we gekozen om de voorbereiding van een actie vanuit het oogpunt van de vrijwilligers met u te delen.

Veelal bedenken de bestuursleden tijdens de bestuursvergaderingen ideeën voor een presentje met de daarbij behorende tekst voor de eerstvolgende actie. Gods Geest geeft ons altijd weer nieuwe inspiratie. Daarna begint de speurtocht naar 180/200 (betaalbare) presentjes. Twee vrijwilligers gaan, nadat de presentjes gekocht zijn, een avond "knutselen". De bedachte tekst wordt geprint op een klein hanteerbaar formaat papiertje en aan de presentjes vastgemaakt.

Gedragen door uw en ons eigen gebed, leven we in vertrouwen toe naar de geplande datum voor de actie. Op de avond van de actie verzamelen de vrijwilligers rond 19.00 uur bij iemand thuis. Met elkaar lezen we dan een stukje uit de Bijbel, een proclamatielegger, of een overdenking. Daarna bidden we met elkaar om Gods zegen, bescherming en de leiding van de Heilige Geest. Ook bidden we voor de vrouwen, maar ook voor de pooiers en de



bezoekers. We bekijken en bespreken met elkaar het gemaakte presentje. De praktische veiligheid van de vrijwilligers in de straten en de bordelen komt ook aan de orde. Hierbij moet u denken aan vragen als: hoe om te gaan met pooiers of lastige bezoekers van de prostitutiestraten, etc.

Met elkaar rijden we dan naar de straten toe. Bepakt en bezakt met tassen vol cadeautjes lopen we van raam tot raam. Sommige bordelen zitten in benauwde overdekte promenades, andere op de eerste etage. Via smalle gangetjes en trappetjes wurmen we ons dan naar de vrouwen toe. We maken contact middels een glimlach en laten vaak het cadeautje zien. Via handgebaren maken we duidelijk dat we wat willen vertellen. Veel vrouwen openen dan hun raam. Eerst verifiëren we welke taal de vrouw spreekt. De Stichting is gezegend met twee vrijwilligers die naast het Nederlands ook vloeiend Spaans spreken. Verder spreekt een van de vrijwilligers Engels en een beetje Duits en Frans. Kort vertellen we dan over het presentje en het bijpassende stukje tekst. Ook vertellen we de vrouwen altijd dat God van hen houdt. Regelmatig doen we dit alles met onze handen en voeten, omdat de vrouw dan een onbekende taal spreekt (bv. Oost-Europees). Soms vraagt de vrouw ons binnen. We bieden dan een luisterend oor en bemoedigen de vrouw. Vaak mogen we dan voor de vrouw bidden.

Veelal zijn we zo'n 4 uur bezig op de straten. Vermoeid, maar vervuld met grote dankbaarheid eindigen we de avond als vrijwilligers in (dank)gebed.



Van het bestuur



Een paar keer per jaar komen we als bestuur bijeen. Om de verhalen te horen, om te kijken wat de eerstvolgende keer als presentje en boodschap kan dienen, om te kijken hoe het met de financiën staat en om God te danken dat we steeds weer de kans krijgen om iets van Gods liefde door te geven. Renske en haar twee helpers fungeren als 'voorlopers' op de straat. Zij doen het 'echte werk'. Wij, de overige leden van het bestuur, denken mee, organiseren soms iets praktisch of zijn gewoon klankbord op de achtergrond. Maar, ook u kunt als lezer van de nieuwsbrief uw deel doen. We willen u vragen om de Stichting en het werk te gedenken in uw gebed. We hebben een paar punten op een rijtje gezet.

Bidt u mee voor:



- Goede moed en energie voor degenen die in december weer op pad gaan in Den Haag,
- Open harten voor het Evangelie bij de vrouwen die bezocht worden,
- Doorwerking van de Heilige Geest, zodat vrouwen kracht krijgen om te stoppen met prostitutie en uitzicht op een betere toekomst.

Dank u wel voor uw gebed!



Rest ons om u fijne kerstdagen te wensen en een gezegend 2009!

Een hartelijke groet van het bestuur van Stichting Lelie: Laura, Renske, Marco en Marieke.

