



Nieuwsbrief Stichting Lelie, april 2016

Om donateurs en belangstellenden op de hoogte te houden van het werk van stichting Lelie onder de Haagse prostituees.

Inleiding

Het is weer volop voorjaar! De winter heeft plaatsgemaakt voor de lente. Het voorjaar is een vrolijk en optimistisch jaargetijde. Nieuwe frissgroene blaadjes aan de bomen, bloemen volop in de bloei, de zon die elke dag in kracht toeneemt, de dagen die elke dag langer worden. Lente is nieuw leven, is een nieuw begin. Een nieuw begin, met nieuwe kansen.

Hoe mooi zou het zijn als ook de prostituees in de Haagse straten opnieuw zouden kunnen beginnen. De realiteit is helaas anders. Veel prostituees hebben helemaal niet de keus om opnieuw te beginnen. Ze zitten vast in de harde realiteit van pooiers, mensenhandelaren, klanten en profiteurs.

De vrijwilligers van stichting Lelie proberen met een klein kadootje toch een beetje vrolijkheid en licht te brengen. Ze wijzen, soms met handen en voeten, op de liefde die God heeft voor elk mens, waar je ook vandaan komt en wat je ook doet.

Al ruim 10 jaar doet stichting Lelie dit mooie werk. Uw bijdrage was én is daarbij van wezenlijk belang. Dank daarvoor!

Achtergrond informatie prostitutie

Waarom worden de prostitutiestraten verlicht met rode lichten?

Uit een korte studie op internet komen verschillende verklaringen naar voren. Rood licht wordt in bijna alle rosse buurten in de wereld gebruikt. In het Engels is het woord voor rosse buurt een 'red-light district'; rode lichtendistrict.

Eén van de verklaringen is het Bijbelse verhaal van Rachab, een prostituee in Jericho, zoals beschreven in het boek Jozua. Haar huis maakte ze kenbaar met een rood touw. Sindsdien, zo wordt beweerd, wordt de kleur rood geassocieerd met prostitutie.

Een andere verklaring is praktisch van aard. Als je rood licht combineert met blacklight, krijgt de huid een gezonde kleur en oneffenheden op de huid zijn minder zichtbaar. Rood licht is sfeervol en bovendien is het minder brandgevaarlijk dan de kaars.

Weer een andere verklaring luidt als volgt. In de Verenigde Staten zouden de vroege spoorarbeiders een rode lantaarn bij zich dragen, zodat ze bij een calamiteit makkelijker te vinden waren in het donker. 's Nachts, na de dienst, gaven veel van deze arbeiders hun geld uit aan een prostituee. De lampen werden in de portieken achtergelaten, of mee naar binnen genomen en achter het venster gezet.

Een laatste verklaring die wij hebben gevonden zou zijn dat in het oude China rode, papieren lantaarns werden gebruikt om bordelen mee aan te wijzen, om wettelijke redenen, maar ook voor de sfeer. Die traditie zou naar het Westen zijn overgewaaid.

Van het bestuur

Financieel overzicht 2015

Zoals u van ons gewend bent geven wij u graag inzage in het financieel overzicht van de stichting over het jaar 2015. In 2015 mochten we een bedrag van 1881 euro aan giften ontvangen, waarvoor



onze grote dank. Mede door uw giften kan het werk van de stichting doorgang vinden. De kostenpost van 2015 is zoals alle jaren onderverdeeld in kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de acties en algemene kosten. Bij kosten ten behoeve van acties kunt u onder andere denken aan de aankoopkosten van de presentjes, de kaartjes, het verpakkingsmateriaal van de presentjes en parkeerkosten tijdens de acties. Dit jaar is weer één actie gesponsord. Hiervoor zijn wij onze sponsor zeer dankbaar. Onder algemene kosten vallen onder andere de jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel, de jaarlijkse bijdrage voor het websitedomein van de stichting, kosten die gemaakt worden bij het maken en versturen van de nieuwsbrieven, kosten die we aan de ING-bank betalen voor het betalingsverkeer en bedankpresentjes voor de vrijwilligers van de stichting.

Saldo 31-12-2014		2.079,83 euro
Giften 2015		1.881,00
Kosten algemeen	-/-	460,09
Kosten tbv acties	-/-	850,87

Saldo 31/12/2015		2.649,87 euro

Emailadres donateurs en belangstellenden

Lange tijd waren wij vanuit het bestuur van mening dat fysieke post vanuit de stichting van toegevoegde waarde was, maar vanuit het oogpunt van meegaan met de (digitale) tijd en bezuinigingen zijn wij voornemens om voortaan de post vanuit de stichting per email te gaan versturen. Om ons adressenbestand up to date te maken is het vriendelijke verzoek aan u allen om, indien dat mogelijk is, eenmalig een email te verzenden aan het de stichting (info@stichtinglelie.nl), zodat we uw emailadres in ons bestand kunnen verwerken.

Tot slot

*De leliën op de velden,
de vogels hemelhoog,
de kleinste musjes melden:
God houdt u in het oog.*

*Wie leeft in dat vertrouwen,
zal achter ieder kruis,
het hemels licht aanschouwen,
Gods pelgrims komen thuis.*

A.F. Troost



Gebed blijft de motor van ons werk. Wilt u blijven bidden voor het werk van Stichting Lelie? Namens het bestuur en de vrijwilligers wens ik u een mooie zomer toe!

Renske Vreugdenhil, voorzitter stichting Lelie