



Nieuwsbrief Stichting Lelie, april 2007

Om donateurs en belangstellenden op de hoogte te houden van het werk van Stichting Lelie onder de Haagse prostituees.

Terugblik 2006

Nu ik als voorzitter terugblik op het jaar 2006 vult mijn hart zich met dankbaarheid. We kunnen terugkijken op diverse geslaagde acties. Met kleine presentjes die Gods liefde symboliseerden, mochten we de vrouwen achter de ramen bemoedigen. Regelmatig konden we van Gods liefde vertellen en mochten we bidden met de vrouwen. Soms was het contact niet langer dan een minuut, bestaande uit het geven van een liefdevolle glimlach, het overhandigen van het kadootje en het meedelen van de boodschap: God houdt van jou!! De vrijwilligers ervoeren regelmatig een taalbarrière, maar Gods Geest en Zijn liefde hebben geen last van een taalbarrière ☺. Daarnaast werd de website gelanceerd en de eerste nieuwsbrief van Stichting Lelie werd in maart 2006 uitgebracht. De giften stroomden boven verwachting binnen, waardoor we de diverse acties konden bekostigen en zelfs het jaar 2006 positief konden afsluiten. Kortom een jaar om met een dankbaar en tevreden hart op terug te blikken. Vol verwachting zijn we reeds het jaar 2007 begonnen.



betrof een zakje zaadjes met de
zakje was een rood papieren hart
met kadolint vastgestrikt. Op het

Mercedes

Daar zat ze, ineengedoken op de rand van haar bed. Ellebogen op haar knieën en hoofd tussen de handen. Tezamen met mijn collega vrijwilliger Marilyn stonden we voor een raam in een passage in de Doubletstraat. Ik klopte op haar raam. Diepe donkere ogen vol verdriet verborgen in een netjes opgemaakt gezicht keken me aan. "Hallo, wij willen je graag een presentje aanbieden, mogen we binnenkomen? ", was mijn vraag. De vrouw knikte. Ik hurkte voor de vrouw en legde mijn handen op haar schouders. "Hoe gaat het met jou, gaat alles wel goed? De

vrouw keek me recht in de ogen aan en zei niets. Ik babbelde wat verder en overhandigde haar het presentje van die avond. Het was een katoenen washandje met daaraan een kaartje met de tekst: Jezus kostbaar bloed reinigt jou van al je schuld en zonde. Hij hield al van je voordat je werd geboren. Ik vroeg de vrouw of ze God kende en ze knikte van ja. "Zullen we voor je bidden?", vroeg ik. De vrouw stond op, deed een ochtendjas aan en deed het gordijn van haar raam dicht en de deur op slot. "Ik wil graag even met jullie praten en ik wil graag dat jullie voor me bidden", zei de vrouw. De vrouw sprak niet zo goed Nederlands. De ogen van de vrouw begonnen te glimmen toen Marilyn haar in het Spaans aansprak. Spaans bleek haar moedertaal te zijn.

Mijn collega en ik gingen naast de vrouw op de rand van het bed zitten. De vrouw vertelde kort haar levensverhaal. Ze vertelde onder andere dat ze bijna geen familie in Nederland had en dat ze heel graag uit het vak wilde stappen, maar dat ze het geld hard nodig had om te overleven. We hebben naar de vrouw geluisterd en we konden haar vertellen van de liefde, genade en troost van God voor haar. Met elkaar hebben we gebeden.

Met ogen vol dankbaarheid en een kleine glimlach op haar gezicht bedankte de vrouw ons. We hebben het adres van een kerkelijke gemeente achtergelaten. "Wat is je naam, vroeg ik de vrouw, dan kunnen we thuis ook voor je bidden." Mercedes was haar antwoord.

Mercedes, een prachtige naam. Een naam om nooit meer te vergeten.....

Renske

Van het bestuur.....

Gebed

Dank voor uw gebed en voorbede. Graag willen we concreet uw gebed vragen voor de volgende punten:

- Vrijmoedigheid , wijsheid en doorzettingsvermogen voor alle betrokken vrijwilligers.
- Gods bescherming voor de vrijwilligers die de vrouwen bezoeken tijdens de acties.
- Dat Gods liefde de harten van de prostituees mag aanraken.

Financiën

Het jaar 2006 was ook in financieel opzicht een gezegend jaar. Mede door uw giften heeft de stichting het jaar 2006 in de plus afgesloten. Bijgaand treft u een overzicht van de financiën van Stichting Lelie boekjaar 2006.

Ontvangen giften in 2006	1747
Openstaande kosten uit 2005	884
Kosten algemeen 2006	227
Kosten tbv de acties 2006	236
Saldo 31 december 2006	400

Nieuwsbrief

In de toekomst zouden wij graag de nieuwsbrief zoveel mogelijk digitaal verspreiden wegens kostenbesparing. Mocht u geen bezwaren hebben, vragen wij u om via de website van de stichting u digitaal aan te melden voor de nieuwsbrief. Alvast hartelijk bedankt.

Mede namens het bestuur en de vrijwilligers een hartelijke groet aan u allen.

Renske Vreugdenhil, voorzitter Stichting Lelie.